

# Från valet till kvalet

NIKLAS RAPO

**V**alresultatet gör mig ärligt talat något orolig för framtiden. Som många andra i vår bransch kommer jag bra ihåg SSS-regeringen. Just det, de som gjorde både pinsamma fist bumps och den, som Stubb uttryckte det, "mest samlingspartistiska politiken i Finlands historia". Det visade sig då att den samlingspartistiska politiken inte är särskilt bra om man jobbar inom utbildningssektorn. Jag ska inte här gå in på alla löften om utbildningen som gavs innan valet och som sedan skrupelfritt sveks så fort det kom till kritan. Det som har varit, har varit. Men nu är vi igen i en situation där vi kan vänta oss hederlig "samlingspartistisk politik". Vi ska absolut inte ta ut något i förväg – varken vinster eller förluster – men klart är att det att om statens kassa ska "anpassas" 6 miljarder så kommer vi nog att märka av det i skolorna också. Frågan är väl bara hur och hur mycket det drabbar oss?

Ingen vill drabbas av nedskärningar – eller säger vi förresten anpassningar nuförtiden? – men jag tror faktiskt att min åsikt skulle vara den samma även om jag inte var jävig i frågan; jag tror starkt på att det är fel väg att gå om man tänker spara i utbildningen. Vårt land har inte råd att kasta bort framtida potential. Vi måste också våga investera i sådant som inte genererar avkastning direkt och på kort sikt. Jag hoppas alltså att den ack så ädla tanken om att "tänka på våra barn" och inte ge dem en "massiv statsskuld" i framtiden inte betyder att vi kör ner skola, hälsovård och miljö i stället. Jag är ganska säker på att våra barn har nytt av dem också i framtiden.

Lyckligtvis verkar Undervisnings- och kulturministeriet också ha vaknat. De föreslår bland annat ökad basfinansiering inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och ett ökat antal undervisningstimmar. Enligt bildningsöversikten som publicerades i januari ser trenden nämligen dålig ut Finland; utbildningsnivån stiger inte längre och på sikt har vi snart en situation där vårt



**"Vårt land har inte råd att kasta bort framtida potential."**

humankapital vänder nedåt. För ett litet land som Finland skulle detta vara ett massivt problem. Men för att ändra på det behövs resurser. Hur det går i förhandlingarna, vem som styr landet kommande fyra år och hur det görs i praktiken återstår att se. Jag personligen väljer i denna situation att följa en stor statsmans råd: "om vi inte med säkerhet vet hur det kommer att gå, kan vi anta att allt går bra"

Även om läsåret i skrivande stund är på slutstråket och årets vårdagar i Jyväskylä har avslutats så är FLHS inte helt klara med verksamheten. Ännu återstår bland annat finalen i Ekonomikollen 24 maj och sommarkursen i Helsingfors 6 juni. Talous-tuoksi-utbildningarna ordnas i september i Helsingfors och i Tammerfors. Mera information och anmälan till utbildningarna hittar du på [hyol.fi](http://hyol.fi). ■

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.